



Foto : Jesus Super Step

Het verhaal achter de foto.

Op een goede dag lag er voor mijn voordeur in Stadshagen een kapotte step. Het stuur was weg en ik was gefascineerd door de simpele doch doeltreffende vormgeving en frappante kleurstelling.

Ik was eerst nog van plan de step in de container te gooien omdat deze als oud vuil op straat was achtergelaten.

Na wikken en wegen heb ik toch het vervoermiddel meegenomen om deze te repareren omdat ik toch noch wel een stukje hout op zolder had liggen.

Na passen en meten heb ik een stuk hout gevonden en pasgemaakt.

De keuze van de kleur voor het stuur was niet moeilijk de kleur komt namelijk van de kastenwand uit de gang.

Omdat de step steeds omviel heb ik hem maar bij de voordeur gezet met de bedoeling om er nog een foto van te maken doch het weer werkte niet mee.

De step moest toch van een kind uit de buurt zijn.

En ja hoor na twee dagen was te step verdwenen en ik had er behoorlijk de pest over in. 's Avonds kwam de buurvrouw van vier huizen verderop aanbellen.

'Hartelijk dank voor de step, wij waren hem kwijt en hij is mooi gerepareerd maar wel een beetje groot stuur'

Ik heb de buurvrouw duidelijk gemaakt dat het om een 'kunstwerk' ging, maar zij kon het niet goed begrijpen, de step was toch van haar dochter ondanks dat hij gerepareerd was.

De step wilde ik namelijk terug om er nog een foto van te maken en zo kwam hij in bruikleen terug.

Een dag later toen het wisselvallige weer was ben ik met de step naar de Millingerplas gegaan om deze foto te maken.

Het wolkendek was prachtig en de foto was binnen 3 seconden gemaakt.

Omdat de step in een totaal andere dimensie in de vorm van het kruis van Christus overkomt heb ik de foto Jesus Super Step genoemd als eerbetoon aan de Schepper met als ondertoon de onderdanigheid van de mensheid.

De step is weer terug bij Eva en ik zie haar regelmatig rondsteppen.

Deze foto is o.a. te zien in :

De Fontein, Gereformeerde Kerk
Sterrenkroos 56 Zwolle